

Het ontstaan van A.B.C. de Peel

De oprichting.

We schrijven 2 september 1952. Hotel "De Zwaan" ligt aan de markt te Asten. Willem Bakens zwaait daar de scepter met zijn echtgenote Dien. Om ± 20.00 uur dien avond komen de eerste mannen het hotel binnen. Al vrij spoedig gaat het gesprek over een kaartspel "bridge" genaamd. Men is heel enthousiast en men wil een club oprichten, een club, welke het mogelijk maakt om elke week minstens 1 keer dit fijne kaartspel gezamenlijk te kunnen spelen. Om 20.45 uur is het dan zover!! De oprichtingsvergadering gaat van start en de eerste notulen van deze vergadering worden als volgt samengesteld:

Oprichtingsvergadering d.d. 2-9-1952 om ca. 20.45 uur in Hotel "De Zwaan" van de heer Bakens te Asten.

Aanwezig zijn 13 personen. Enkele heren hadden bericht van verhindering gezonden, terwijl de heer Nefkens om ca. 22.00 uur ter vergadering kwam. De aanwezigen werden door de voorlopige voorzitter welkom geheten, terwijl door deze laatste tevens dank werd gebracht aan:

1. De heer Bakens voor het beschikbaarstellen van de zaal (geheel kosteloos).
2. De heer Schut (voorzitter bridgeclub "One Down") te Helmond voor zijn vrijwillige opkomst uit Helmond, om enkele inlichtingen te verstrekken i.v.m. de oprichting van een bridgeclub.
3. De heer van Nisselroy voor zijn propaganda en de heer van Baar voor het beschikbaar stellen van speelkaarten.

De voorlopige voorzitter, de heer Jacobs, zette enkele punten uiteen en gaf toen het woord aan de heer Schut. Laatstgenoemde zette uiteen welke moeilijkheden hij heeft ondervonden bij de oprichting van een bridgeclub en gaf verschillende nuttige wenken, zowel voor oprichting, als voor het in standhouden van de vereniging. Tevens zegde hij alle mogelijke medewerking toe. Uit het applaus van de aanwezigen bleek, dat men zijn uiteenzetting zeer op prijs had gesteld; hetgeen ook de voorzitter in zijn dankwoord liet uitkomen.

A	Er zou definitief een bridgeclub worden opgericht
B	Opzet is NIET om geld te spelen maar om de EER.
C	Bij toetreding wordt f 2,50 als inleggeld betaald (i.v.m. de grote kosten)
D	De contributie bedraagt f 0,25 per week.
E	Bij verhindering wordt geen boete geheven, maar zal wel de contributie moeten worden doorbetaald.
F	Voorlopig wordt gespeeld op vrijdagavond in de zaal van W. Bakens van 20.00 - 22.00 uur. De heer Bakens voornoemd heeft beloofd in alle opzichten mee te werken en desnoods niet te vragen of de heren leden iets willen gebruiken (hij laat de leden dus vrij).
G	Een huishoudelijk reglement zal nader worden vastgesteld als van de heer Schut een reglement van zijn vereniging isontvangen.

Hierna wordt overgegaan tot het kiezen van een bestuur.
Uitgebracht werden totaal 36 stemmen en wel:

12 stemmen op de heer A. Sauv  (gekozen)
10 stemmen op de heer A. Jacobs (gekozen)
10 stemmen op de heer P. Werts (gekozen)
3 stemmen op de heer M. Vannisselroy en
1 stem op de heer J. Nefkens.

De heer Jacobs werd door de vergadering gekozen als voorzitter.
Na onderling overleg van het bestuur zal de heer Werts de functie vervullen van secretaris en de heer Sauv  van penningmeester. Hierna werd aan de aanwezigen dank gebracht voor de gezellige vergadering en voor de uitgebrachte stemmen en de voorzitter beloofde namens het bestuur al het mogelijke te doen in het belang van de opgerichte club.

Om ca. 11.30 uur sluiting!!

Asten was in 1952 reeds een bridgeclub rijk en wel in Hotel van Roy.
Deze vereniging droeg de fraaie naam van A.B.C. hetgeen stond voor Astense Bridge Club.

Op 17 september 1952 had het bestuur van bridgeclub "De Peel" met het bestuur van A.B.C. een bespreking inzake voorwaarden verbonden aan een eventuele fusie.

Naar aanleiding van deze besprekingen werd voor "De Peel" een vergadering belegd en wel op 20 september 1952. Er werd uitsluitel gegeven inzake de gedane besprekingen met A.B.C. en het oordeel gevraagd van de leden.

Besloten wordt om "De Peel" NIET te ontbinden.

Wel kunnende leden van A.B.C. - desgewenst - zich aansluiten bij bridgeclub "De Peel"

Tegen uitbreiding van het huidige bestuur met twee leden van A.B.C. is geen bezwaar. In verband hiermede valt de naam van Emile Schriks (als bestuurslid) en van Ant. van Asten (als technisch leider). De functie van de zittende bestuursleden blijft gehandhaafd.

Op 27 september d.a.v. volgt dan een vergadering met beide verenigingen.

Besloten wordt dat "**A.B.C.**" zal opgaan in "**De Peel**"

waarbij de nieuwe clubnaam wordt: **A.B.C.de Peel**

en dat de leden van A.B.C. f 2,50 inleggeld zullen betalen en bovendien de contributie zullen voldoen vanaf 2 september 1952.

"A.B.C. De Peel" neemt voor een bedrag van f 65,--

van de voormalige A.B.C.-leden 177 stuks spelmapjes, 86 spellen kaarten, 163 enveloppen en 185 stuks geleidekaarten over.

Bridgeclub "A.B.C. De Peel" was dus geboren en in het eerste levensjaar werd er al een bridge-drive georganiseerd, waarvan de netto opbrengst bestemd was voor:

A	De helft voor het Rampenfonds
B	De andere helft voor de Astense jeugdbeweging.

Ook buiten Asten werden in dat eerste jaar diverse drives bezocht, n.l.

1x te Weert
2x te Eindhoven
3x te Helmond

Het ledental bedroeg op 8 september 1953: 22 leden.

In de vergadering van 3 februari 1954 wordt besloten om voor de leden van "A.B.C. De Peel" een bridgecursus te organiseren met de heer Jan Nefkens als instructeur.

In de vergadering van 13 april 1955 werd een voorstel van het bestuur om met de club eens een reisje te gaan maken naar Duitsland of naar de Wereldtentoonstelling te Brussel, afgewezen. We kunnen het geld beter besteden om b.v. naar diverse bridge-drives te gaan was de algemene gedachtengang van de leden.

In 1955 trad de heer Werts af als secretaris van de vereniging wegens drukke werkzaamheden, zijn taak werd overgenomen door de heer Frans Joseph Smits, die echter na een klein jaar alweer moest afhaken i.v.m. zijn studierichting. Hij werd opgevolgd door de heer Jan Nefkens. In ditzelfde jaar wordt de contributie verhoogd naar f 0,50 per week en wordt op 1 oktober deelgenomen aan de bridgedrive om het kampioenschap van Helmond en omstreken met zeven paren. Een daarvan werd dien dag tweede in desbetreffende groep en bereikte bij de finale op 8 oktober 1955 de eerste plaats, wat een wisselbeker opleverde.

Op 15 oktober wederom een drive in het clublokaal, waarvoor de opbrengst bestemd was voor de Astense pater van Roy.

Op 11 januari 1956 werd de AVRO-drive gehouden in Eindhoven. Resultaat: 7 paren, geen prijzen.

Op 8 april de jubileumdrive van "One Down" te Helmond: 4 paren en een tweede prijs.

Op 10 mei 1956 de Radio-bridge-drive: resultaat 5 paren en een tweede prijs.

Op 9 juni 1956 een liefdadigheidsdrive te Helmond: 6 paren en een eerste en twee tweede prijzen.

Ja, ja, onze leden waren actief zou men denken.

Edoch, de slotbeschouwing van het jaarverslag 1955-1956 zegt:

het seizoen 1955-1956 is voor "A.B.C. De Peel" een zeer matig clubjaar geweest.

Na enige activiteit in het begin kan men van clubleven nauwelijks spreken

Over de oorzaken hiervan kan gediscussieerd worden; hierna zal het evenwel nodig zijn maatregelen te bespreken om de club op peil te brengen en te houden.

Op 23 augustus 1956 telde "A.B.C. De Peel" nog 14 leden.

Uit het verslag van de penningmeester blijkt, dat er zelfs een nadelig saldo in kas is. Niet zo mooi dus.

Toentertijd betoogde de voorzitter dan ook, dat het zeer noodzakelijk was over te gaan tot reorganisatie. Op de oude voet kon men nu eenmaal niet doorgaan.

Het bezoek aan de clubavonden was verre van voldoende en zonder enig enthousiasme der leden was het ook voor het bestuur onprettig werken geblazen, reorganiseren dus! En hoe?

Voorstel: de leden zouden viertallen vormen die op een door hen zelf te kiezen plaats - thuis of in het clublokaal - zouden spelen.

Er zou een bepaald systeem worden gevolgd, zo, dat alle viertallen verschillende series spellen zouden spelen en de uitslagen noteren, zodat op regelmatige tijden totaaluitslagen zouden kunnen worden bekendgemaakt.

Beste lezer, elke zes of acht weken kon nog een onderlinge drive worden gespeeld in het clublokaal. Ja, uit het een en ander blijkt toch wel, dat het moeilijk was om de vereniging draaiende te houden.

Edoch, de voorzitter zag nog een andere mogelijkheid:

de club gewoon OPHEFFEN.

Natuurlijk werd er ook nu over de op tafel liggende voorstellen gestemd:

1 stem was voor opheffing, iemand stemde blanco en tien stemmen waren voor het geopperde viertallensysteem. Aldus werd tot deze reorganisatie besloten. Punt uit! Maar.....een ander teer punt kwam om de hoek kijken, toen de voorzitter het onderwerp "uitstapje" uit de kast haalde. Hij stelde voor om een avondtrip te maken naar Nijmegen of iets dergelijks. Niet duur en toch ook niet onaardig dacht hij zo. Maar...juist, je raadt het al: na wat heen en weer gebabbel werd besloten om deze kwestie nog maar even aan te houden. Geen uitstapje dus, alleen maar wat viertallen spelen en dan ook nog het liefst NIET in het clublokaal. Vrijheid, blijheid. Lang leve de verenigingsliefde!

Op 8 september 1956 geven zich ACHT nieuwe leden op, waaronder Wies Koolen. Zij is nu nog bij de vereniging en was jarenlang een accurate penningmeesteresse.

In de vergadering van 12 februari 1957 werd besloten om toch maar weer elke week in het clubhuis - bij Willem Bakens dus -te komen bridge.

De heer Sauv e wordt penningmeester en de heer Jan Nefkens wordt competitieleider voor een korte tijd want spoedig worden ze opgevolgd door de heren G. Van Lierop en M. Waals. Het werd wederom een gek jaar.

In het zicht van de viering van het eerste lustrum van de vereniging trad op de jaarvergadering van 1957 in februari het bestuur en bloc af.

Als nieuwe bestuursleden werden toen weer gekozen:

de heer M. Waals als voorzitter, de heer G. van Lierop als penningmeester en mejuffrouw Joordens werd secretaresse. Ook werd besloten om de contributie op f 1,50 per maand te stellen, inclusief f 0,50 reiskosten, nodig voor het bezoeken van diverse bridgedrives in de regio.

De viering van het eerste lustrum werd besloten met een grote lustrumdrive op 19 oktober. Er namen aan deze drive 40 parendeel.

Prachtige prijzen waren er te verdienen, allemaal bijeengebracht door "bedel- en sjouwwerk" van Tjeuke Vannisselroy.

In april werd begonnen met de zomercompetitie.

Er was veel animo en men kwam wederom trouw elke week op de clubavond.

De verenigingstrein stond weer op het goede spoor.

In de loop van het jaar is het clubhuis overgegaan in andere handen.

De heer Goyaers is nu de gastheer.

Wie dacht dat de hierboven aangehaalde verenigingstrein zou blijven lopen had het echter mis, want in de loop van het jaar stokte hij weer als vanouds.

In de jaarvergadering van 27 januari 1959 kwam dit punt dan natuurlijk ook wederom ter sprake. Verschillende leden gaven de schuld aan de radio.

Helala, waarom zo'n oordeel? De clubwedstrijden vonden toen op dinsdagavond plaats en wat bood de radio op dien avond?

Ja, ja DE BONTE DINSDAGAVONDTREIN.

Zouden onze clubleden daar dan ieder naar luisteren.

Jan van Oosterhout (toentertijd kassier van de Boerenleenbank) stelt dan echter, dat het grootste euvel het clubhuis is.

Hij is er helemaal niet op tegen als men van clubhuis gaat veranderen.

Zoef, als een duveltje uit een doosje springt gastvrouw Goyaers op en zegt tegen de voorzitter dat hij geen moeite behoeft te doen om de leden een andere mening aan te praten. Wij hebben - aldus de spreekster - graag klanten, maar kopen doen wij ze echt niet. Er wordt gestemd. Op het stembriefje moet het woord "gaan" of het woord "blijven" worden geschreven. Men schrijft.

Uitslag:
9 stemmen voor
7 stemmen tegen
1 blanco stem

Men heeft dus besloten om bij de familie Goyaers te blijven.

Alleen op de clubavonden natuurlijk.

Nog geen zeven maanden later - we schrijven 21 augustus 1959 - wordt er weer een buitengewone ledenvergadering gehouden.

De voorzitter deelde mede, dat hij een telefoongesprek heeft gevoerd met de heer Goyaers. Deze heeft zijn ongenoegen uitgesproken over de houding van verschillende leden van "A.B.C. De Peel" en concludeert hieruit:

men wil het clubhuis torpederen, dus zoek a.u.b. vlug een ander clubhuis.

Er wordt gewikt, gewogen en nog eens gewikt, gepraat en uiteindelijk stelt men vier gelegenheden als clublokaal voor, nl.

zaal van Dijk (Hotel van Roy), zaal Cor Clevis, zaal Mar. Peeters en zaal Thomas Zeegers.

Men gaat tot stemming over met de volgende uitslag:

Cor Clevis 9 stemmen
Mar. Peeters 8 stemmen
Zaal Zeegers 1 stem

Café-zaal Cor Clevis wordt dus het nieuwe clublokaal.

Cor Clevis vindt het erg fijn nu voortaan als gastheer te mogen optreden en zegt dat door hem alles in het werk zal worden gesteld om het de leden zo aangenaam en gezellig mogelijk te maken. Ook beloofd hij om een vergunning bij het Gemeentebestuur aan te vragen tot verlenging van het sluitingsuur.

Omdat de clubleden altijd tijdens de clubavonden in tijdnood zitten aldus Cor. Of hij hiermee kaarten of drinken bedoelde, kan ik helaas niet beoordelen.

A.B.C. De Peel is al twee jaren lid van de Nederlandse Bridgebond.

Maar ook deze tak loopt niet zo best.

Er is dan ook verschil van mening bij diverse leden over verdere deelname aan de bondswedstrijden. Het grootste bezwaar blijkt wel te zijn, dat door de deelname aan de bondscompetitie, de clubavonden in de vergetelhoek dreigen te geraken. Er wordt alweer gestemd. Tien stemmen zijn voor deelname aan de bondscompetitie en acht mensen zijn er vierkant tegen.

Besloten wordt om met twee viertallen deel te nemen aan de bondscompetitie. Eind 1959 telde de club nog twintig leden en het dagelijks bestuur bestond uit de heren M. Waals, voorzitter, Jan van Oosterhout, secretaris en G. Van Lierop, penningmeester.

Wederom had men nu een nadelig saldo in kas, maar dit werd veroorzaakt door de vooruitbetaling van de bondscontributie en het aanschaffen van geleidekaarten, mapjes e.d. voor een totaalbedrag van f 150,--.

Begin 1960 wordt Jos Thijssen de nieuwe voorzitter van A.B.C. De Peel en Ant. Berkers wordt penningmeester.

Ook liep het ledental wederom op tot 26 en in de loop van het jaar werd besloten om op de clubavonden te spelen met twee groepen.

Cor Clevis stelde twee bekens beschikbaar voor het paar dat met het hoogst aantal punten de onderlinge competitie weet te beëindigen.

Laat de boeren maar dorsen zegt men wel eens.

Einde 1961 - twee jaar later dus - hebben we weer f 390,18 in kas. Bravo!

En natuurlijk komt de vraag weer: wanneer wordt er nu eens een feestavond gehouden?

Voorzitter Thijssen is echter van mening dat een feestavond veel te veel geld kost en hij voelt meer voor een onderlinge drive met aantrekkelijke prijzen voor alle leden. Misschien in 1962? Dan bestaat de bridgeclub immers 10 jaar.

Ja, ja waar blijft de tijd. Bijna zijn er reeds tien jaren verstreken en nog steeds - ondanks vele moeilijkheden - is er in Asten een bridgeclub.

De oprichting destijds is dus wel geslaagd te noemen.

Ja, er is altijd een baas boven baas.

**Bijvoorbeeld: 'n meisje, dat woonde te Abcoude,
Dat slaagde geheel cum laude,
Maar...voor het oudste beroep,
Want ze behoorde tot de groep,
Die zich liggende staande wist te houden.**

Onze club echter hield zich niet liggende maar zittende achter de speeltafel staande en hopelijk nog vele, vele jaren. In de vergadering van 11 september 1962 - het tweede lustrumjaar dus - werd de heer M. Vannisselroy gekozen tot penningmeester, daar Ant. Berkers te kennen had gegeven te willen stoppen met dit baantje. Ook wordt op deze vergadering wederom de feestavond ter sprake gebracht. Er wordt zelfs gevraagd om f 3,-- eigen bijdrage voor de te maken

kosten. Er wordt gestemd. 16 leden zijn aanwezig.

Men spitst het potloodpuntje en ja, hoor, waarom zou het nu anders zijn: 13 leden zijn voor een onderlinge bridgedrive. Dag feestavond!!

Trouwens als men zo is ingesteld, geloof ik ook niet, dat een feestavond nog gezellig, een feest waardig, kan worden. Allez, we gaan weer verder.

De speelavond wordt van dinsdag naar maandagavond verschoven.

De contributie wordt gesteld om f 1,- per maand en voor het tweede gezinslid f 0,50 per maand. Een jaar later is Tjeuke Vannisselroy - op eigen verzoek- geen penningmeester meer en hiervoor in de plaats wordt Jo Theunissen gekozen.

De wintercompetitie 1963 - 1964 was zeer geslaagd te noemen en de gehuldigde clubkampioenen werden A. Berkers en P.van Bommel.

Zij hadden een gemiddelde van 57,19%.

Op een clubavond voelde voorzitter Jos Thijssen zich niet erg lekker.

De nacht daarop volgende is hij overleden. Een goede voorzitter was niet meer.

Naar aanleiding hiervan werd er op maandag 6 september 1965 een buitengewone ledenvergadering gehouden. 16 leden waren aanwezig bij de verkiezing van een voorzitter. Men stemde als volgt:

naam	stem(men)
P. Werts	12
A. Berkers	3
Th v. Kessel	1

Piet Werts wordt dus de nieuwe voorzitter van A.B.C. De Peel.

Verder werd besloten om op 20 september 1965 de algemene ledenvergadering te houden. Twintig jaren lang ben ik voorzitter geweest. Het was een fijne tijd!

Op de jaarvergadering in 1985 koos de vergadering de heer Bjorn Rosenberg als nieuwe voorzitter, nadat ik te kennen had gegeven, dat ik af zou treden.

Twintig jaren vond ik een mooie tijd. Naast het ere-voorzitterschap werd mij ook nog een zilveren balpen met inscriptie aangeboden. Heel erg leuk was dat.

**Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen,
als je wacht op verse haren,
op je nieuwe houten been**

**Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen,
maar....als de tijd stilstand zou baren
Volgde de eeuwigheid meteen.**

Daarom: elke week gaan bridgen, Op de clubavond van A.B.C. De Peel,
Voorlopig nog een dertigtal jaren,

Want honderd levensjaren is toch niks te veel.

Piet Werts